

Işık Meşalesi altında yaşanan bir ömür... Osman Erbelger

Sevil KARACIK
FMV Kültür Sanat Yöneticisi
1973 Işık Lisesi Mezunu

Erbelgerlerin “Işık”la olan güçlü bağı, 4 kuşağı kapsıyor ve aile “Işık”la bütünleşiyor. 1944 yılında dünyaya gelen Sn. Osman Erbelger, 5 yaşında “Işık”la tanışmış ve 9 Temmuz 1987 tarihinde de Feyziye Mektepleri Vakfına katılmış. 1998-2004 tarihleri arasında 3 dönem, toplamda da 6 yıl kurumumuzda Başkanlık görevi yaparak değerli hizmetler veren büyüğümüzle iş yaşantısını, Işık’ı ve Işıklı yılları konuştuk.

Sohbetimize Burgazada ile başlasak, Ada sizin için ne ifade ediyor?

Büyükannelerim Burgazadası’nda tanışmışlar. Rahmetliler, annem ve babam, 5-6 yaşlarındaymışlar. Beraber büyürken âşık olarak hayatlarını birleştirmişler. Benim için Türkiye’imiz bir bütün ancak Burgaz, bu bütünlüğü herkese kanıtıyor. Gazetelerde de yayımlandığı için yazmakla, söylemekle ayrı bir kıvanç duyarım; bayramları, cami ve cem evinden çıkan Adalılar birbirlerine sarılarak kutlarlar. Önceki yıllarda bu güzel tabloda, Rum kökenli Türk vatandaşlarını da Musevi vatandaşlarımızı da daha ziyade gözlerdik. Tabii insanlık adına büyük bir onur...

1960-1961 Işık Lisesi Yıllığı
619 Osman Erbelger

<p>619 OSMAN ERBELGER :</p> <p>Bu arkadaşımızın fen derslerine alâkası herkesten fazladır. Fizik problemlerinin peşini bırakmadığı gibi problemler de onun peşini bırakmaz. Ona Cumartesi günleri Site veya Konakta yazın da deniz ve yüzmeye havuzlarında sık sık rastlarız. Onbir seneden beri Işık ailesindedir.</p> <p>Sevdikleri : Yüzmek, fen dersleri, sinema, tiyatro</p> <p>Sevmedikleri: Yersiz şaka, yalan</p> <p>İtiyatları : Çabuk sinirlenmek</p> <p>Gayesi : Yüksek inşaat mühendisi olmak.</p>	
---	--



İş hayatınıza nasıl başladığınızı, iş yaşantızdaki sürekliliği ve başarınızın kurallarını aktarır mısınız?

1961 yılında, Eminönü Aşır Efendi Caddesi’nde yerleşik bir İtalyan şirketinde çalışma hayatına başladım. Hem üniversiteye gidiyordum hem de çalışıyordum. Üniversitede öğrendiklerimi, ticari hayatta yaşayarak tecrübelemiyordum. Çalıştığım, bu özelliğimi Işık’ta kazandım. Disiplin de çocukluğumda rahmetlilerden edindiğim bir kazançtı. Başarının kuralları, dinince dinlensin, Dr. Üzeyir Garih Bey tarafından çok iyi tanımlandığı için, onu saygı ile anarak aktaracağım: 1-Fikir üretimi, 2-İş bitirme azim ve heyecanı, 3-Çalışkanlık, 4-Bilgi, 5-Tecrübe, 6-Finans, 7-Organizasyon, 8-Denetim, 9-Çevre ve iyi ilişkiler, 10-Şans. Şansa, bir de disiplini ekleyebiliriz.

İş hayatında daha sonra çok değerli iş adamları ile çalıştım. Rahmetli Ali M. Mansur Bey’den de çok şey öğrendim. Ayrıca kurucularımızdan Rahmetli Mehmet Mısırlı Bey’in de çok şey kattığı ve maalesef şimdi olmayan “Türk Sevk ve İdare Derneği” yaralandığım önemli bir kurumdu.

Günümüzde maalesef, görev bilinciyle gayret içinde olanlar, en ufak bir hatada, derhal gündeme taşınarak acımasızca eleştirilmek-



*Fezziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu
1996*

te, buna mukabil görevlerini ihmal edenlerin veya hiç yapmayanların adları dahi duyulmamaktadır. Üretmek için önce bilgi ve iyi niyet, sonra da gayret gerekmektedir. Zamanımızda bunlara dayanışma ve paylaşmayı da mutlaka eklemeliyiz.

Fezziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kuruluna 9 Temmuz 1987 tarihinde katıldınız, 1998 ve 2004 tarihleri arasında 3 dönem; toplamda 6 yıl Başkanlık yaptınız. Kuruma değerli hizmetler verdiniz ve vermeye de devam ediyorsunuz. FMV'nin geleceğe yönelik misyonunu ve Türk eğitim sistemi içindeki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Işık Üniversitemizin kuruluşuyla, FMV'nin sorumluluğu, geometrik bir artışla çoğalmıştır. Aileler, en kıymetli varlıkları olan evlatlarını okul öncesi döneminde, kökeni Gazi M. Kemal ATATÜRK'ün okuduğu okula emanet ediyorlar. Onun gibi müstesna bir insan düşlerini süslüyor. Onu yetiştiren ve ikinci yüz yılını geliştirerek sürdüren okulumuz, ailelerin tercihleri oluyor. Bitiminde yeni bir aşama, Işık Üniversitemiz dağ gibi karşılarında duruyor, güven tazeliyoruz. Bu güvenle başka okul görmeden hayatın "hatayı asla affetmeyen" sınavına giriyorlar. Bu bizlere mesuliyet kere mesuliyet yüklüyor. Türk eğitim sistemi içinde öncüydük, öncüyüz, öncü kalmalıyız. Bu noktada kilit, çalışanlarımızdır. Tanrı bizi egomuz için değil, ona ve hemcinsimize hizmet için yaratmıştır.

Öncelikle öğrencilerimiz "iyi insan" olmaya yönlendirilmeli; gençlikte edinilen bilgi birikimi ile hayatlarının her gününün, her bakımdan güzelleşeceğine inandırılmalıdırlar.

FMV Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığınız dönemde mutlaka anılarınız vardır, birini dinlesek sizden.

Erenköy Kampüsü'nün Vakfımıza kazandırılması için akrabalar bir araya geldiğimizde; Güneş Kampüsü'nün sahibelerinden, maalesef sonradan kaybettiğimiz Prof. Seyhan Ege ile Prof. Güneş Ege Akter'in zarif ancak ciddi uyarlarıyla, çok kontrollü ve az miktarda kullandığım sigaradan vazgeçtim. FMV ne kadar kazançlı ise ben de bu alışkanlığımın vazgeçtiğim için o denli şanslıyım. İrademle kurtuldum.

İlk baskısı 4 yılda hazırlanan "Fez-i Sıbyandan Işık'a" kitabının oluşum sürecine önemli destekler verdiniz ve daha sonra 2007 yılında "Işık'ın Gölgesinde" isimli kitabınız yayımlandı. Bu kitabın anlamından ve ortaya çıkış serüveni sırasında yaşadıklarınızdan da söz edebilir miyiz?

Paris'in en şık caddelerinden birine, bence birincisine, adı verilen Michel de Montaigne (26 Şubat 1533-13 Eylül 1592), başyapıtı "Les Essais" Denemeler için "Ben kitabımı yaptığım kadar da kitabım beni yaptı." demiş. Hukuk okumasına karşın, felsefe ve edebiyatta

*Erenköy Işık İlköğretim Okulu açılış töreni
11 Eylül 2000*



9. Cumhurbaşkanı Sn. Süleyman Demirel'in "Anadolu'da Üniversite Olayı" konulu konferansı ve Harran Ün. Öğr. Üyesi Sn. Cihat Kürkcüoğlu fotoğraf sergisini açışı



“deneme türünün yaratıcısı” olarak kabul edilir. Öğrenimden, daha iyi ve daha akıllı olabilme gibi bir beklentimiz var. Bu beklentiye kitaplar ile ulaşırsınız. Ezberlenenler zamanla unutulabilir; neyi, nerede bulacağımız aşamasında imdadımıza kitaplar yetişir.

Geçmişini bilmeyen kişi veya kurumlar, geleceklerini planlayarak şekillendiremez. “Fez-i Sıbyandan Işık’a” çok önemli bir çalışmadır. Rahmetli Av. Mustafa E. Elöve’nin “Bir Demet Işık” eserinden zaman itibarıyla sonra ancak kapsam olarak geniş bir eserdir. Işıklı dost ve kardeşimiz İnşaat Mühendisi Mert Sandalcı’ya şükranlarımızı yinelemeliyiz.

“Işık’ın Gölgesinde” teşekkürümle başlar. Şu anda Başkanımız Mimar M. Kâmil Özkartal’ın teşvik ve takipçiliği olmasaydı, disiplinli olduğum için notlarım kalır ancak kitap olur muydu? Bazen göz atıyorum. Bir dönem birikimlerim yer alıyor. Bana sevinç veren, bir bölümünün hâlâ güncel olması. (Örnek: 56. sayfa – IÜ ile ilgili 63. sayfa vb.) Kitap, Mart 2007’de yayımlanmıştı.

Sizin için Işıklı olmak ne anlama geliyor?

Önce FMV’den başlamak uygun olur düşüncesiyle 20 Ekim 2002’de yazdığım; Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu; hayır için birleşen, iyiliği emreden, kötülüğü meneden, kurtuluşu eğitimde gören; ilgi, destek, sevgi temelleri üzerine yerleşik ahlaki, insani, kanuni, millî, vicdani yollarda inancıyla yürüyen Ruşena dostlardan oluşur. Tarifte, geçen 14 yıla karşın, değişiklik öngörmüyorum. Işık Okulları, üniversitemiz, spor kulübümüz ve tabii FID, Vakfımızla aynı yönde ilerlemesi gereken, saygın bağımsız hükmi şahsiyetler. Önce Işık’ta okumak; sonra Işıklı yaşamak, sonuçta da Işık’ı taşımak, ebediyen sönmeye-

cek ışığın nöbetçisi olmak bir vuslatın (kavuşma) gerçekleşmesi; dudaklarımızdan dökülen bir dua sanki “Rabbim, benim ilmimi artır.” Sorunuza kısa ama öz bir cevap oldu sanırım.

Sadece Vakıfta değil, Feyziyeliler Işıklılar Derneğinde de önemli çalışmalarınız oldu ve Dernek Başkanlığı görevinde de bulundunuz. Bu süreçten, FID’ın Işık camiası için öneminden ve geleceğe taşınması için yapılması gereken çalışmalardan bahsedebilir misiniz?

Feyziyeliler Işıklılar Derneğindeki çabalarımız tasvip gördü ki Yönetim Kurulu toplantı nisabımız, Genel Kurul nisabından fazla oluyordu. Bu ölçüde destekle neler yapılmaz ki? Birlikten güç doğar, karşılıklı sevgi ahengi sürdürür. FID Yönetim Kurulunda çok değerli Işıklılar var. İyi niyetle, gayret içindeler. Maalesef sıhhi mazeretlerim, onları uzaktan izlememe sebeptir. Bahtları açık olsun.

Işık Üniversitesi kuruluş yıllarını düşündüğünüzde, bugün Işık Üniversitesi ne durumda desek?

Işık Üniversitemize gelince, önce mütevellî heyetlerimiz, Rektör ve akademisyenlerimiz, idari kadromuz, hizmet veya mal satın aldıklarımız önemli bir ahenk içinde çalıştılar, çalışıyorlar. Başarıları ortada. Burs oranlarını ayrı tutarsak; Işık Okulları toplam öğrenci nüfusunun 1/3’ü kadar daha fazla öğrenci, Işık Üniversitemizde eğitim görüyor. Işık Üniversitesinin bu başarısında FMV’nin desteği göz ardı edilmemelidir.

Sizin için Işıklı yıllar nasıldı? Silinmeyen anılardan, arkadaşlardan, hocalardan bize aktaracağınız neler olabilir?



Osman Erbelger 50. mezuniyet yılı töreni

Bizim için Işıklı yıllar devam ediyor. Eğitim, ailenin bize kutsal emaneti. Sürdürebiliyorsak sürdürülebildiğimizce mutluyuz. Işıklı'taki yıllarımızı soruyorsanız, çok şanslı gençlerdik. Olağanüstü eğitimcilerden eğitim gördük. Hepsini saymam mümkün değil. Saymadıklarımaya veya unuttuklarıma haksızlık olur. Şimdi Vefa sadece semt, lise veya spor kulübü adı olarak anılıyor. Ancak vefa, "sevgide sebat"tır. Yayın Kurulumuz çok isabetli bir uygulamayla ilaveleri ile "Feyz-i Sıbyandan Işıklı'a" eserini yenilediler. Öğretmenlerimizi merak edenler, o eserden yararlanabilirler. Arkadaşlığımız; takdir ettiğim 69'lular kadar değilse de hâlâ sürüyor. Genelde 14 Aralık kutlamalarında, arada İstanbul'un tercih edilen lokantalarında toplanıyoruz. Nedense "Işıklı Ev" pek tercih olunmadı. Erenköy'ü görmek istediler. Serasında toplandık.

Okul yıllarından bu yana spora olan düşkünlüğünüzü, bazı spor kulüplerinin kurulmasında ve gelişmesinde de önemli görevler aldığınızı biliyoruz. Bahsedebilir misiniz?

Spor sadece benim değil, tüm ailemizin ilgi alanı olmuştur. Rahmetli annem, ilk millî kadın sporcularımızdandı. Gene rahmetli dayım, Mülkiye ile Basketbol Türkiye Şampiyonu olmuş bir sporcuydu. Ben Burgazadası'nda, Adalar Su Sporları Kulübü'nün kurucuları arasında yer aldım. Kurucular arasında mesleği mani olduğundan yer almayan ancak desteğini hiç eksiltmeyen Rahmetli Oramiral Kemalettin Kayacan'ı anmadan geçemeyeceğim. 1963'te kurulan A.S.S.K'nin kurucu başkanı babamdı. Paşa yakın dostuydu. Komşumuz Heybeliada'da eğitim komutanıydı ve çevreye duyarlıydı rahmetli.

Ben, Galatasaray ve İstanbul Yüzme İhtisas

Kulüplerinde spor yaptım. Yetmişimi aşmama karşın, hastalık mazereti dışında idmanlarıma devam ediyorum. Gelelim FMV Işıklı Spor Kulübüne... Kuruluşunda öz evlatlarımız öğrencilerimize imkân yaratılması amacındaydık. Ancak suya atılan taşın örnek olduğu dalgalanmalar misali genişledi. Bizler gücümüzü dağıtmadan, eğitime odaklanmıyoruz. Kulübün bugünlere ulaşması, Op. Dr. Özge Sezerman, Av. Akın Süel, Ahmet Burak, Ahmet Çınar ve Aziz Genç Beylerin çabaları sayesinde.

Işıklı'ta kardeşlik ve dostluklar nesillere yansıyor, nesiller boyu da sürüyor.

Işıklı, kuşakları kucaklayan bir camia. Okul yıllarınızda başlayan ve bugüne kadar devam eden dostluklar ve dostlarınız diye sorsam?

Işıklı'ta ağabey/abla-kardeş ilişkileri çok önemlidir. (Bakınız; Prof. Dr. A.M. Celâl Şengör "Newton neden Türk değildi?" kitabı "İT-HAF" bölümü)

Işıklı'ta uygar toplumlarda görülen, yaş sınırlaması olmayan dostluklar oluşmuştur. Rahmetliler; Sacit Öncel, Av. Muvaffak Benderli, Prof. Dr. Ahmet Öncel, Dr. Oktay Cumhuri Akkent, Allah sağlıklı uzun ömür versin Efsane Hocamız Zeki Yumukoğlu'nun oğulları, E. Dz. Tab. Alb. Metin Yumukoğlu, Kaptan Teoman Yumukoğlu; o zamanki adıyla "yuva"ya beraber başladığımız Osman Gökso, 1. sınıfta çok sıkı bir dövüş sonrası kardeş olduğum Rahmetli Yunus Tuna (İş hayatımızda da uzun süre o İzmir'de, ben İstanbul'da birlikte hareket ettik.); Ziya Bolulu, Rahmetli bakanığım Talât Karacan; şimdilerde Berlin'de yaşayan Sezen Yurdakul, Sydney'de yaşayan Jozet Belevi; Ertan Hamarat, Özcan Levent,



2004 yılında yitirdiğimiz pek çok kuşağın "Ağabey" olarak gördüğü Enver Çınar



Işıklı büyüğümüz Dr. Nezih Onaran ile